



DOOR KOEN
EYKHOUT

Schrijver: Rory de Groot
Titel: Hard Gras 109
Aantal blz: 128
Uitgever: Ambo Anthos
Prijs: 9,95 euro

Sport en literatuur bestaan bij de gratie van mythes. Theatermaker en oud-Feyenoorder Rory de Groot zet in *Hard Gras 109* vraagtekens bij de mythe van de Algerijnse verzetsstrijders die de profvoetballers van het FIFA FLN-elftal eind jaren vijftig, begin jaren zestig geweest zouden zijn. Algerije vocht zich vrij van de Franse kolonisator en had behoefte aan helden. Die vond het onder andere in de voetballers uit de Franse profklasse. De Algerijnse spelers hadden het echter best vaak naar hun zin bij hun club in Reims, Nantes, Monaco of Parijs. Ze stonden niet te trappelen op het schild van de anti-Franse verzetsheld gehesen te worden, blijkt uit de gesprekken van De Groot met enkelen van de oud-voetballers die nog in leven zijn. Het levert een nieuwe, zeker zo mooie mythe op: die van de onverzettelijke mens, minder groot misschien in zijn heldendom voor de nieuwe staat, maar solidair aan zichzelf, zijn vrienden en zijn gezin.

